

W. VANDERSTEEN

BESSY

Ponca-Ponca de hondengod



STANDAARD UITGEVERIJ

STUDIO VANDERSTEEN

PONCA PONCA DE HONDENGOD



STANDAARD UITGEVERIJ
ANTWERPEN - UTRECHT

EDELHERT, SACHEM DER APACHEN, IS OP WEG NAAR ANDY CAVOON, ZIJN BLANKE VRIEND. HIJ HAMPEERT IN HET WOUD.



Waugh!
wat ben ik toch een
groot opperhoofd!



Mijn vuur brandt, maar
ik heb geen drup-
pel water



EDELHERT BEGEEFT ZICH NAAR DE RIVIER...



Wat betekent dat
gegrom?



BIJ DE RIVIER HEEFT EEN
ONTMOETING PLAATS TUSSEN
EEN WOLF EN EEN WOLVIN...



DE OUDE WOLVIN ZIET AAN DE GLOEIENDE OGEN
VAN DE HONGERIGE WOLF...



...DAT HAAR CHARMES VAN GEEN NUT ZIJN
ZIJ WIL DE STRIJD ONTWIJKEN...



MAAR HAAR DOODSGEHUIL STERFT
REEDS WEG ALS EDELHERT DAAR AAN
KOMT...



DE WOLF KEERT ZICH TEGEN EDELHERT!





Een wolf... hij ziet er uit-
gehongerd uit...



HET VERSCHEURENDE DIER WERPT ZICH OP EDELHERT... WIENS
MES DOOR DE LUCHT ZOEFT...



...DE WOLF STORT NEER...



DE WOLVIN, DIE DODELIJK GE-
WOND IS, PROBEERT ZICH NAAR
EEN KLEIN BOSJE TE SLEPEN...

Wagh! dat is
vreemd! Waarom wil
ze nu uitgerekend in
dat bosje sterven?



Zou ze jongen
hebben?



NOG EEN LAATSTE MAAL POOGT HET DIER
OP TE STAAN; DAN VALT HET LEVEN-
LOOS NEER...



Een hondje!



HET IS INDERDAAD EEN KLEINE
HOND VAN HET RAS DER "SIBE-
RISCHE HUSKY'S"...



Wees maar niet bang,
klein diertje!



Ik vraag mij af hoe die
wolvijn ertoe gekomen
is deze kleine
hond onder
haar bescher-
ming te
nemen.

SOMS GEBEURT HET DAT EEN WOLVIN HAAR JONG VERLIEST EN OP ZOEK GAAT NAAR EEN ANDER KLEIN WEZEN DAT ZE KAN VERZORGEN. ER ZIJN GEVALLEN BEKEND VAN WOLVINNEN, DIE ZELFS HEEL KLEINE KINDEREN ROOFDEN OM ZE ALS KLEINE WOLVEN OP TE VOEDEN...



BESSY IS OP HET NIPPERTJE AAN HET VALLENDE GEVAARTE ONTSNAPT...



ANDY GEEFT Z'N HOND EEN FLINKE VERMANING!



Kom, Andy, we hebben hout genoeg voor de nieuwe schuur...

Een flinke kop zwarte koffie zal me goed doen.



Wat schaft de pot vanavond, moeder?



Handen omhoog of ik schiet!



ANDY SNELT NAAR BUITEN.



Een wasbeertje.



Wasbeertjes zijn ongelooflijk nieuwsgierig, maar voor de rest volkomen ongevaarlijk!



DE NAAM "WASBEER" HEBBEN ZE TE DANKE AAN HUN GEWOONTE OM GRAANTJES EN VRUCHTEN TUSSEN HUN POOTJES OMEN OM TE DRAAIEN, HETGEEN EEN INDRUK VAN WASSEN GEEFT...



Ik hoor een gehijg; Bessy is terug.



Bessy heeft wel een kleine gedaante-verandering ondergaan!











Kom, Black!



Brave hond.



MET STARTSCHOT WORDT
GEGEVEN.



Vooruit, Black! loop,
m'n beestje!



Husky is dit soort krachtproe-
ven niet gewend, ik ben
benieuwd of hij het zal
halen!



ERST HEEFT BLACK EEN LICHTE
VOORSPRONG...



MAAR DAN LOOPT HUSKY HEM
LANGZAAM MAAR ZEHER IN...



DE TWEE HONDEN LOPEN NU SCHOU-
DER AAN SCHOUDE.



DE SPANNING STIJGT EN WEDDINGSCHAP-
PEN WORDEN AFGESLOTEN...



Wacondah! Husky loopt
als een antilope die
door een poema wordt
achtervolgd.



DE EIGENAAR VAN BLACK
DRAAIT ZENUWCHTIG Z'N
HOED TUSSEN ZIJN VINGERS
ROND...



BESSY EN HUSKY AANVAARDEN DE EENZAME BULTERRIER ALS EEN NIEUW VRIENDJE...



Het was me wel een bewogen bezoek aan Silvertown!

Wagh! Edelhert houdt niet van de stad...



EVEN LATER

Heeft Bessy weer een nieuw vriendje?



MAAR DE DRIE RAMKERS ZIJN ER AL VANDOOR GEGAAN. BESSY HEEFT EEN WILD KONIJNTJE GEZIEN.



FIER TOONT BESSY HAAR DOMEIN AAN HAAR TWEE NIEUWE MAKERS!



Binnenkort hebben we hier een hele meute!



Het brengt wat leven op het erf, vader!



Husky!

MAAR HUSKY LUISTERT NIET. HIJ KNAAGT VERDER AAN DE TOUWEN DIE MARC ROND DE BOOMSTAMMEN HEEFT GEBONDEN.



BRAOUM!









Ponca-Ponca, de hondengod, heeft hen geroepen...



Nadat zij Ponca-Ponca bezocht hebben zullen ze terugkeren, vanwaar ze gekomen zijn.



Kom, Luva.



Volgens een oude legende, die ik als kind bij de kampvuren nog gehoord heb, is het inderdaad zo...

dat een plotse verdwijning van een hond toegeschreven wordt aan een bevel dat hij ontvangen zou hebben...



van een soort opperwezen, dat over de honden zou heersen, zoals Wacondah over de mensen.



ONDERTUSSEN ZIJN BESSY, HUSKY EN BLACK AL VER VAN HUIS!



PLOTS STOTEN ZE OP EEN VOSSENFAMILIE.



VADER ROODSTAART OPENT DE AANVAL.



HET WORDT EEN HEVIGE SCHERMUTSELING TUSSEN DE ROODSTAARTFAMILIE EN DE HONDEN...



MAAR PLOTS SLAAN TWEE VOSSEN OP DE VLUCHT; ZE HEBBEN MENSEN GEROKEN!...





BESSY EN HUSKY
RENNEN VOOR
HUN LEVEN....



EEN MAGERE MEREL IS ALLES
WAT HUSKY HEEFT KUNNEN
VERSCHALKEN...



DE TWEE DIEREN ZETTEN
HUN WEG VOORT...



BESSY HEEFT NOG VEEL LAST VAN DE
WONDE DIE NIET GOED VERZORGD IS...



61

BESSY RUIKT DE GEUR VAN HOUT-
VUREN...



EEN INDIANENKAMP.



MAAR HOE ZAL DE ONTVANGST
ZIJN? ZOALS BIJ DE BLANKE
JAGERS?...

62

DE TWEE HONDEN NADEREN
TOT AAN DE EERSTE TIPI...



63

ZOUDEN ZE HET
KAMP DURVEN BIN-
NENSLUIPEN OM
AAN VOEDSEL TE
KOMEN?



ONVERHOEDS WORDEN BESSY EN HUSKY
GEVANGEN DOOR INDIAANSE KRIJGERS.



Hugh! Dit zijn geen honden
van het kamp!

We zullen dan onze
sachem vragen wat er met
deze dieren moet
gebeuren.

64



Hugh, wat betekent dit?



Mit gehongerde honden
van de bleekgezichten!



Boze geesten huizen in
verwildeerde honden.
Zij kunnen onze
honden besmetten!

65



Dood deze
zonden onmid-
dellijk...



Hugh!

Halt! Hoofdman
der Sauk-
Indianen!

66



Hugh! Grijsze Arend, de
eenzame wijze!...

Wagh! Sachem der Sauks,
wenst gij de grote Wacondah
te vertoornen?



Wat bedoelt de
wijze sjamaan?



Groot onheil zoude
gij over de Sauks brengen!



Deze honden zijn
geroepen door
Ponca-Ponca!



Hugh! Moge de grote
Wacondah mij ver-
geven!

68



DE VOLGENDE MORGEN STOTEN BESSY EN HUSKY OP EEN HORDE WOLVEN.



DE HORDELEIDER LOOPT VOOROP...



...EN BESSY BLAFT HUSKY TOE TE RENNEN VOOR ZIJN LEVEN.



EEN VREEMDE RILLING GAAT DOOR HUSKY HEEN... WELKE OERHERINNERINGEN KOMEN IN HEM OP?

BESSY RIJKT VERWONDERD OM. HUSKY STAAT AARZELEND ROND TE DRAAIEN.



TE LAAT! DE LEIDER HEEFT HET OP BESSY GEMUNT EN...



EEN KLAGEND JANKEN VAN HUSKY LEIDT BESSY EVEN AF EN...



..DEZE BEREIDT ZICH VOOR OP EEN WANHOPIGE STRIJD!



...DE SCHERPE TANDEN VAN DE WOLF DRINGEN DIEP IN HAAR NEK.



HUSKY SCHIET PLOTSELING GROMMEND NAAR VOREN.

HUSKY STELT ZICH GROMMEND VOOR DE HORDE OP, DIE ONRUSTIG WIJKT.



DE LEIDER LAAT ZIJN PROOI LOS EN SLUIPT WEG.



DE WOLFEN HEBBEN BIJ HUSKY DE GEUR VAN DE OUDE WOLVIN ONTDEKT EN VERDWIJNEN TUSSEN DE BOMEN...



BESSY VOELT AAN DAT ZIJ HAAR LEVEN AAN HUSKY TE DANKEN HEEFT.



NOG STERKER AAN ELKAAR GEHECHT, ZETTEN DE HONDEN HUN TOCHT ZIJ AAN ZIJ VOORT.



NA MENIG AVONTUUR BE-REIKEN DE DIEREN EEN WOEST GEBIED. NOG STEEDS LOHT HEN DE ROEP VAN PONCA-PONCA.



EEN ONVERKLAARBARE DRANG VOERT HEN NAAR DE HONDENROTS.



BESSY EN HUSKY SNUIVEN TRILLEND DE GEUREN OP. PONCA-PONCA IS IN DE NABIJHEID.



ACHTER DE "HONDENROTS" BE-
GINT HET GEBIED VAN PONCA-PONCA



PLOTS ZIJN BESSY EN HUSKY
OMRINGD DOOR DE "BARSOI"...
DE HEILIGE HONDEN, BEWA-
KERS VAN HET GEBIED...



BESSY BEGRIJPT DAT ZIJ
DE BARSOI MOETEN
VOLGEN...



Ponca-Ponca verwacht jullie! Ik
ben Saluki, priesteres van Ponca-
Ponca, welkom in het heilige
gebied!



BESSY EN HUSKY GAAN ZICH
AAN DE VOETEN VAN SALUKI
NEERVLIJEN



Breng hen naar de
Ponca-Ponca!



Ga!...



VOOR BESSY EN
HUSKY VERTOONT
ZICH EEN ENORME
GAPENDE GROT...,
AAN DE INGANG
BLIJVEN DE BARSOI
STAAN.

ALLEEN BETREDEN ZIJ HET RIJK
DER STILTE



1 INMIDDELS ZOEKEN ANDY EN EDELHERT TEVERGEEFS NAAR DE DRIE HONDEN.



EDELHERT EN ANDY RIJDEN
NAAR DE HONDENROTS EN
LEVEN ONDERWEG VAN DE JACHT.

PAW!

Gedaakt!

Een lekker
boutje zal ons
versterken!

Ik zal de
vogel
schoonmaken.

Wacondah!

Wat is
er?

De inge- wanden!

De ligging van de inge-
wanden voorspelt onheil
en rampspoed!

Laat je daardoor
niet beïnvloeden!

Bij sommige Indi-
anen is het de ge-
woonte aan toe-
komstvoorspel-
lingen te doen
door het lezen
van de ingewan-
den van de vogels...

Morgen komen we mis-
chien al aan in de streek
van de Sauks...



ANDY EN EDELHERT
NUTTIGEN DE
"PEMMICAN" HET
GEDROOGDE BUFFEL-
VLEES, IN DE TIPI
VAN DE SACHEM.







DE BARSOI ZIJN DOOD, VERPLETTERD DOOR EEN STENENLAWINE. SALUKI LIGT BEWUSTELOOS OP DE GROND; BLOED KLEEFT AAN HAA SLAPEN.



101



Ik meende hulpge-
roep te horen.



Mijn broeder vergist zich,
het moet het hullen van
de wind geweest zijn!



Het kwam uit die
richting, laten we
gaan kijken!

102



Daar ligt een
lichaam!



Hemel, het water
stort zich in de
kloof!



TIJDENS STORMWEER
KUNNEN DROGE KLOVEN
IN DE BERGEN IN KORTE
TIJD DE BEDDING VOR-
MEN VAN EEN WILD-
STROMENDE RIVIER....

103



HET KOLKENDE WATER SLEURT
SALUKI MEE..



Waagh! Pas op!
Vallende stenen!

Mijn God!
We kunnen
haar niet be-
reiken!



104

MAAR DAAR VERSCHIJNEN TWEE SCHIMMEN: BESSY EN HUSKY!



Bessy!



BESSY EN HUSKY DUIKEN IN HET WATER EN TREKKEN SALUKI NAAR DE KANT.



Waugh! Jk dacht dat ze reeds in het geestenrijk van Wacondah was!



Ponca-Ponca heeft jullie wel op tijd gestuurd! M'n goede brave Bessy!



SALUKI WORDT DE GROT INGEDRAGEN EN OPENT WELDRA HAAR OGEN.



AAN DE VOET VAN DE TOTEM-PAAL MAKEN DE MANNEN KENNIS MET HET MEISJE



Mijn naam is Saluki. Jk ben vrijwillig dienaar van Ponca-Ponca, de Hondengod!



Jk beloofde dit aan mijn vader op zijn sterfbed, omdat hij eens door een hond gered werd!



Welke geheimzinnige macht dreef onze honden naar Ponca-Ponca?



Daaraan dank ik thans mijn leven. Jk zal het u verklaren!





IN DE VOLGENDE DAGEN ARRIVEREN NOG MEER HONDEN EN HUSKY VINDT EEN RASGENOOT.



EINDE



**Er is een grote keuze
in de albums
van**

SUSKE EN WISKE

In vier kleuren :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 68 Het eiland Amoras | 101 De kaartendans |
| 69 De nerveuze Nerviërs | 102 De dromendiefstal |
| 70 De spokenjagers | 103 De klankentapper |
| 71 Wattman | 104 De wilde weldoener |
| 72 Jeromba de Griek | 105 De koning drinkt |
| 74 De koddige kater | 106 De charmante koffiepote |
| 75 Het mini-mierennest | 107 De sprietatoom |
| 76 De ijzeren schelvis | 108 Twee toffe totems |
| 77 De apekermis | 109 De wolkeneters |
| 79 De zeven snaren | 110 De zingende zwammen |
| 80 De brullende berg | 111 De schat van Beersel |
| 81 De circusbaron | 112 De groene splinter |
| 82 De gramme huurling | 113 Het geheim van de
gladiatoren |
| 83 De straatridder | 114 De Tartaarse helm |
| 84 De stemmenrover | 115 Gezanten van Mars |
| 85 De schone slaper | 116 De bronzen sleutel |
| 86 Tedere Tronica | 117 De toornige tjieltjaf |
| 87 De vliegende aap | 119 Het sprekende testament |
| 88 De tamtamkloppers | 120 De geverniste zeerovers |
| 92 De briesende bruid | 121 De duistere diamant |
| 93 De snorrende snor | 122 De kale kapper |
| 94 De sissende sampan | 123 De zwarte zwaan |
| 95 De kleppende klippen | 124 Het vliegende bed |
| 96 Het rijmende paard | 125 De Texasridders |
| 97 De junglebloem | 126 De windmakers |
| 98 Het hondenparadijs | 127 De Knokkersburcht |
| 99 De kwakstralen | 128 Het brommende brons |
| 100 Het gouden paard | |